



Eerste Communie

.....
nam voor het eerst deel aan
de Eucharistie, de maaltijd van de Heer
in de parochie
plaats
datum

Hoi, hoi, hoi,
ik voel me kei-gelukkig,
want Jezus gaat nu met me mee.
Hoi, hoi, hoi,
door hem voel ik me veilig
met hem is het oké.

Hij vergeeft me vaak
als ik de weg kwijt raak.
Hij komt en geeft me vlug
een vriendenduwkje in de rug!

[uit: *Jezus gaat mee*, Moniek Vermeulen]

